

## **Bericht van de prelaat (24 mei 2022)**

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

De Bijbelse woorden "Ik geef u de volken als erfdeel, schenk u de aarde als eigendom" (vgl. *Ps 2,8*), verwijzen profetisch naar Jezus Christus en dus in Hem en met Hem naar ieder van ons. Niets in de wereld is ons christenen vreemd.

Moge deze realiteit ons er ook toe brengen alle vreugden en al het lijden van de wereld als helemaal van onszelf te voelen – te weten –, en ons ertoe brengen "volhardend in het gebed" te zijn en niet op te houden "blij in de hoop" te leven (*Rom 12,12*). Daarvoor nemen we onze toevlucht tot de voorspraak van onze Moeder, de heilige Maagd Maria, in het bijzonder in deze meimaand.

Met alle genegenheid zegent jullie  
jullie Vader  
Fernando

Rome, 24 mei 2022