

Mijn geliefde dochters en zonen: moge Jezus jullie behoeden!

In deze Paastijd vieren we de belangrijkste reden van onze vreugde: Christus is verrezen! Daarnaast zal ieder van ons nog andere redenen hebben om blij te zijn: zich geliefd en begrepen voelen door de mensen die dicht bij ons staan, een familiefeest, voldoening op het werk, familieleden die vooruitgaan te midden van moeilijkheden, enz. Al deze realiteiten - groot en klein, zo vaak vermengd met menselijk lijden en beperkingen - zijn een geschenk van God en laten ons zien dat de nabijheid van de Verrezen Christus in het leven van ieder van ons ook weerspiegeld wordt in de goede dingen die we doen of die ons overkomen.

Laten we dankbaar aan deze momenten terugdenken, ook als er droefheid in onze ziel wil binnensluipen. Onze Lieve Vrouw, die we erkennen als de oorzaak van onze vreugde, zal ons helpen gelukkig te zijn en, zoals de H. Jozefmaria ons wenste te doen geloven, "zaaiers van vrede en vreugde" te zijn.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Seraudo'.

Rome, 11 april 2021